



Bij de zondag



Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

Wandelt Gij als een schim
over het meer?

Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.

Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Bij de Bijbellezing aanstaande zondag, uit Marcus 6,
NLB 917, couplet 1, 4 en 6.

Agenda

Zondag 23 februari - 19.30 uur -
Taizéviering

Vrijdag 28 februari - 20.00 uur - Film
"Totem"

Zaterdag 1 maart - 20.00 uur (zaal
open vanaf 19.30 uur) Pubquiz

Zondag 2 maart - (na kerkdienst)
Ontmoetingsochtend bewoners Wijk 2

Elke vrijdag - 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

1^e collecte: NCB voor Christelijke
Blinden en Slechtzienden (zie
toelichting in de linker kolom)

2^e collecte: Kerk

3^e collecte: Beheer kerkelijke
gebouwen

QR-codes collecten



1e collecte



2e collecte



3e collecte

Liturgie

23 februari 2025 - Ds. Peter Lindhout,
Dedemsvaart

Organist: Harro Kraal

Liederen en schriftlezing

Aanvangslied: NLB 280

Zingen: NLB 93

Kindermoment

Zingen: NLB 713: 3, 4 en 5

Bijbellezing: Matteüs 7: 1-5

Zingen: NLB 361: 1, 2

Bijbellezing: Exodus 3: 11 - 15

Zingen: NLB 792: 1

Lezing: Marcus 6: 45 - 52

NLB 917

Verkondiging

Zingen: NLB 107: 11, 12, 13, 15

Collecte

Slotlied: NLB 905

Zegen

1^e collecte: NCB voor Christelijke Blinden en Slechtzienden

De NCB is een kleine vereniging waar bijna iedereen elkaar kent. Zij richten zich op leden met verschillende oogziekten en zijn onafhankelijk van grotere oogverenigingen. Hun grondslag is de Christelijke levensbeschouwing en de band van liefde tot God en de naaste. Hun doelen zijn:

Persoonlijke contacten, samenkomsten, informatie, uitjes en vakanties, aangepaste leesvormen etc.

Zondag 16 maart: medewerking kerkasiel in Kampen



De vraag kwam zowel vanuit de gemeente als vanuit de kerkenraad: zouden wij als gemeente ook een bijdrage kunnen leveren aan de kerkdienst die al sinds 21 november gaande wordt gehouden in De Open Hof in Kampen? Deze wijkgemeente verleent de familie Babayants kerkasiel, en houdt sinds die dag een doorlopende kerkdienst gaande, dag en nacht. Voorgangers, kerkmusici en gemeenteleden uit het hele land leveren hieraan een bijdrage.

Ook vanuit onze Ontmoetingskerk willen wij hieraan meedoen. Op **zondag 16 maart van 14.00- 16.00 uur** zullen wij de dienst in de Open Hof verzorgen. We hopen dat er ook veel gemeenteleden meegaan om met ons een kaars aan te steken, te zingen, te bidden, in gesprek te gaan en stil te zijn.

De asielpcedure van de familie Babayants heeft elf jaar geduurd. Onlangs is daar een negatieve beslissing over genomen. De vier kinderen, Aram, Ariana, Amelia en Alexa zijn geworteld in Nederland. Uitzetting van dit gezin zou schrijnend zijn. Als zij terug zouden moeten naar Oezbekistan, komen de kinderen in een voor hen volkomen onbekend land terecht. Na het vorige kerkasiel, in 2018 in Den Haag, hebben veel gezinnen uiteindelijk gebruik kunnen maken van een eenmalig kinderpardon. Daarbij heeft de regering beloofd de asielpcedures te versnellen, zodat dergelijke schrijnende situaties niet meer zouden voorkomen. Dat is niet gelukt, zodat nu opnieuw een aantal gezinnen in deze positie terecht is gekomen, zoals het gezin Babayants.

De Open Hof doet daarom een beroep op de overheid om met hen in gesprek te gaan over een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor gezinnen in vergelijkbaar situaties.

De kerkenraad heeft unaniem besloten dit gezin kerkasiel te verlenen: 'Wij zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Dat

Kosters

In de week van 24 februari – 2 maart a.s. (week 9) zijn Teunie en Herman Helsloot de dienstdoende kosters. telefoonnummer: 0528-373446. Teunie nr: 06 103 725 84 Herman nr:06 120 44 364 Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 24 92 38 44.

Telefoonnummers

Predikant

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10

Kerkelijk werker

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99

Scriba

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website:

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie de website:

www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

geldt ook voor de vreemdeling en de vluchteling.' De PKN ondersteunt deze actie:
<https://protestantsekerk.nl/nieuws/protestantse-kerk-in-actie-voor-gewortelde-kinderen/> De Raad van Kerken zoekt actief het gesprek met de landelijke politiek.

We vertrekken op 16 maart begin van de middag vanaf het kerkplein, en keren na afloop gezamenlijk terug. Nadere bijzonderheden komen in de volgende Nieuwsbrieven. Graag horen we wie er deze middag mee wil naar Kampen. U kunt zich aanmelden bij Els Deenen, voorzitter@deontmoetingskerk.nl.

Paasgroetenactie gevangenen

Denkt iedereen eraan om de geschreven kaarten voor de gevangenen weer in te leveren?
De diaconie zorgt dan voor verdere verzending
Alvast bedankt, groet Cécile

Ontmoetingsochtend sectie 2 op zondag 2 maart 2025

Alle gemeenteleden van sectie 2 van de Ontmoetingskerk zijn van harte uitgenodigd voor een ontmoetingsbijeenkomst op zondag 2 maart in de Schakel, na de dienst. Onder het genot van koffie met iets lekkers en later een drankje, kunnen we elkaar ontmoeten en bijpraten. Mocht vervoer een probleem zijn, laat het dan weten aan de ouderling of contactpersoon. We kijken uit naar uw komst!

Namens het team van contactpersonen,

Jan Kors (sectieouderling) en Mirjam Otten (sectiediaken)

Film Totem

Door de ogen van Sol, een zevenjarig meisje, kijken we een dag mee naar het gebueren op een feest ter ere van haar vaders verjaardag. Iedereen weet dat haar vader terminaal ziek is, ook Sol weet dat. Ze loopt door het huis, observeert de gasten en voelt dat de vrolijke drukte overgaat in een zekere weemoedigheid. Een indrukwekkende film. We praten na met een hapje en een drankje.

Vrijdag 28 februari, 20.00 uur
